

Nieuws brief 2011



"Wij zijn er voor U in alle talen"

We leven in een tijd van verandering. We zien dat op politiek en economisch gebied, maar ook in de natuur. We zien dat de mens alles wil verklaren en onder controle wil houden. Wat is het geweldig om te weten dat God nooit verandert en dat Zijn Woord eeuwig standhoudt! Ook in Nederland zijn er veel veranderingen gaande.

De afgelopen 20 jaar hebben veel asielzoekers een veilig plekje gevonden in ons land. Nu wonen ze onder ons en zijn ze onze nieuwe burens geworden. God geeft ons een kans om Zijn Liefde aan hen te laten zien, zodat ze Hem kunnen leren kennen. Het probleem is echter dat we hun taal niet spreken en dat hun Nederlands vaak nog zo gebrekkig is. Hoe kunnen we ze dan bereiken? Geef ze een boek, cd, dvd of kalender in hun eigen taal! Een mooier geschenk is niet mogelijk!

Binnen EAS veranderen er eveneens dingen en deze nieuwsbrief is daar een voorbeeld van. Wist u dat EAS al bijna 25 jaar bestaat en door Gert en Ans van der Ven werd opgericht op hun zolderkamertje (zie 'Even Voorstellen', op pagina 2). God voorzag daarna op een bijzondere manier in ruimte in De Wheme, naast de Hervormde Kerk in Harderwijk. Van daaruit mochten we ons werk voortzetten. De Heer bracht ook meer medewerkers naar ons toe, trouwe gelovigen. Als vrucht van hun werk hebben ze deze bediening zien groeien.

We zijn God erg dankbaar en ook alle medewerkers voor hun inzet! Zoals we al eerder opmerkten: "Gods Woord is voor Eeuwig en keert niet ledig terug".

In de nieuwsbrieven zullen we getuigenissen over de impact van Gods Woord in het leven van anderstaligen, zowel in binnen- als buitenland, vermelden van mensen die lectuur bij EAS hebben gekocht. (Zie: Bestemming: Oost Europa)

Bovendien willen we jullie 'Even Voorstellen' aan Gert en Ans, de stichters van EAS. In de volgende nieuwsbrieven kunnen jullie kennis maken met andere medewerkers.

Op pagina 2 vindt u de items 'Vers van de pers', 'Aanraders' en 'Best-sellers'.

Dank u wel voor uw samenwerking in het verspreiden van het Woord en het uitbreiden van Gods Koninkrijk op aarde.



Bestemming: Zuidoost Europa

Dhr. Weerstand en zijn dochter, Tineke, uit Urk kopen al 25 jaar lang Poolse en sinds kort Oekraïense lectuur bij EAS. Tineke is voor het eerst naar Polen meegereisd toen ze 17 jaar oud was. Sindsdien heeft ze met ondersteuning van de Werkgroep Polen-Oekraïne elk jaar 60 bananendozen aan kleding en voedselpakketten, maar ook 5 dozen aan Bijbelse lectuur met een vrachtwagen naar Polen gebracht. Daar kwamen ze in aanraking met een dominee uit de Oekraïne, die 12 jaar met zijn vrouw voor zijn geloof gevangen heeft gezeten. Op zijn vrouw werden medische experimenten uitgevoerd en om die reden kan zij geen kinderen meer krijgen. Na hun vrijlating, werken de dominee en zijn vrouw in de gevangenis met de gedetineerden. De Werkgroep heeft een bibliotheek opgezet in de gevangenis en stuurt er elk jaar Oekraïense lectuur naartoe. Tijdens hun laatste reis namen ze 200 kinderbijbels mee. In een mum van tijd waren ze door deze voorraad heen.

Ontstaan van EAS

EAS werd ongeveer 20 jaar geleden opgericht door Gert van der Ven en zijn vrouw Ans. 'Ik werkte destijds bij Philips en had een baan in een telecommunicatiefabriek. Er werkten daar heel veel Marokkaanse en Turkse gastarbeiders. In die periode kwamen er ook steeds meer vluchtelingen ons land binnen. Het was ons verlangen om in Bijbels en christelijke lectuur te voorzien voor deze mensen.'

We pasten de lectuur van EAS aan op deze asielzoekers. 'In het begin hadden we hele voorraden in het Engels, Turks en Arabisch', aldus Jan van der Helm, EAS-vrijwilliger van het eerste uur. Het assortiment breidde zich echter uit naarmate de verscheidenheid aan vluchtelingen toenam.

Later ontstond er behoefte aan beeldmateriaal. Sinds kort maken ook twee documentaires deel uit van het aanbod van EAS: *God of Wonders*, een prachtige meertalige dvd over Gods schepping, en *Damascus*, een documentaire over de apostel Paulus. Voor beide films verzorgde Transvision (zie www.transvision.org) de Nederlandstalige ondertiteling. 'De film over het leven van Jezus wordt al jarenlang op grote schaal verspreid. De meeste anderstaligen zijn geen lezers.'

'We zouden dit werk voor Gods Koninkrijk nooit kunnen doen zonder onze vrijwilligers, die stuk voor stuk een geweldige passie en inzet laten zien.' In een historisch pand naast de grote kerk van Harderwijk maken vrijwilligers van Evangelielectuur Anderstaligen Service (EAS) de bestellingen klaar voor verzending. Ze stellen zich twee middagen per week voor dit werk beschikbaar. Elk jaar gaan er ongeveer 1.700 zendingen de deur uit.



V.l.n.r.: Dickie en Jan van der Helm (76), Gert en Ans van der Ven (54)

Tegenwoordig gaat veel lectuur van EAS naar gevangenis, detentiecentra, anderstalige kerken, maar ook naar het buitenland.

Om tegemoet te komen aan de kosten van huur en verzending verkoopt EAS de lectuur met een kleine opslag. De 'Evangelischer Ausländerdienst Dortmund' is onze belangrijkste leverancier. EAS neemt eveneens materiaal af van Nederlandse collega's, zoals de ZakBijbelBond en de Gereformeerde Bijbelstichting.

Even Voorstellen: Gert en Ans van der Ven 20 jaar EAS, een tijd waarin we Gods trouwe zorg mochten ervaren

Wij zijn allebei 54 jaar en de trotse ouders van vijf kinderen in de leeftijd van 17 tot 27 jaar, schoonouders en binnenkort ook grootouders van ons eerste kleinkind. We hebben 20 jaar in Harderwijk gewoond en zijn zes jaar geleden naar het christelijke conferentiecentrum *De Kroeze Danne* in het Twentse Ambt Delden verhuisd.

Door onze contacten met anderstaligen ontvingen we de visie om christelijke lectuur en films in verschillende talen beschikbaar te stellen. Op onze zolderkamer zijn we daarmee van start gegaan. Na verloop van tijd breidde het werk, maar ook ons gezin, zich zo sterk uit, dat God op bijzondere wijze in prachtige werkruimte voorzag in de Hervormde kerk in Harderwijk. Vanuit de Wheme zijn er duizenden pakketjes met lectuur, cd's en films over de Bijbel verstuurd, die stuk voor stuk hun weg naar anderstaligen hebben gevonden.

Nu, twintig jaar later, kunnen wij terugblikken en zien we dat onze Hemelse Vader steeds opnieuw in vrijwilligers heeft voorzien, een geweldig team met verschillende talenten.

We zijn onze Vader ook dankbaar voor de vele getuigenissen van klanten, die met veel liefde het evangelie aan anderen hebben doorgegeven. Verder zijn we erg blij met de vele contacten die we met anderstalige kerken hebben, zodat we hen met media kunnen dienen.

Op het gebied van media zijn wij werkzaam met ons audiovisuele bedrijf Transvision. Hiermee willen we deze kerken ook helpen met vertaalapparatuur voor onder andere asielzoekers. Transvision heeft onder andere de Nederlandse ondertiteling voor de dvd *God of Wonders* verzorgd. Van deze dvd, die in maar liefst 26 talen is vertaald, zijn wereldwijd nu al vele duizenden exemplaren verspreid. Ook de dvd over het leven van Jezus, beschikbaar in maar liefst 32 talen, heeft een enorme impact.

In deze tijd zien we veel multiculturele kerken in de grote steden ontstaan. Het is van groot belang dat iedereen het Woord in zijn eigen taal kan horen, met name de jongeren die vaak beter Nederlands spreken dan hun eigen moedertaal.

Toen we 20 jaar geleden begonnen, was de vraag naar anderstalige lectuur anders dan tegenwoordig, maar wat door al die jaren heen wel is gebleven, is de trouw en genade van God voor ieder mens, ongeacht de taal en nationaliteit.

Evangelisatielectuur Anderstaligen Service, 2011

Verkoop van christelijke lectuur en media in 115 talen



Ansichtkaart Kalender 2012

Nieuw

Nieuwe ansichtkaart kalenders voor het jaar 2012 in 28 talen!

Vraagt u zich soms ook af wat u uw buitenlandse burens kunt geven om ze met het Evangelie in aanraking te brengen? Het is binnenkort Kerst, een tijd dat we elkaar cadeautjes geven. Maak daarom gebruik van deze gunstige gelegenheid!

Onze kalenders zijn voorzien van Bijbelteksten met uitleg en plaatjes erbij. Een geweldige manier om het Woord van God in het huis van je burens te krijgen.

Aanraders

Kerstboekjes voor kinderen

Auteur: M. Waterman

Prijs: slechts 2 Euro

Kinderboekjes in het Roemeens en Hongaars.
Ook boekjes over Paulus en Pasen beschikbaar.

Gelukkig is

Auteur: P. Schaadt

Prijs: slechts 1,35 Euro

Evangelisatieboekjes in het Chinees, Arabisch, Russisch, Roemeens en Hongaars die veel vragen over het christelijk geloof beantwoorden.

Kinderbijbel

Auteur: Anne de Vries

Prijs: 6,60 Euro

Deze Kinderbijbel is verkrijgbaar in het Albanees, Frans en Pools.

Ontdekkingsbijbel (laatste 4 exemplaren)

Auteur: Brenda Franklin

Prijs: 13,65 Euro

Deze Kinderbijbel is verkrijgbaar in het Albanees.

Bestsellers van de maand



1. Farsi Bijbel (Living)

2. Dari Bijbel



3. Engelse Bijbel NIV en King James

4. Franse Bijbel Louise Segond
Franse Bijbel Du Semeur

Informatie en Bestellingen

Email: eas@solcon.nl; Telefoon: 0341-417172

Web-site: www.eas-lectuur.nl

U bent ook van harte welkom in:

De Wheme, Kerkplein 2a

Naast de Hervormde Kerk

3840 AJ Harderwijk

Openingstijden:

dinsdag/donderdag van 14:00 tot 17:00